

Årets DNT træf i Bjerndrup, Sønderjylland er vel overstået, og nu nærmer vi os julefrokost og den mørke nørkletid, hvor de små eller store ting skal fixes på Bussen.

Forberedelserne til næste års træf på Dyrskuepladsen i Skalborg skrider planmæssigt frem, og Palle indkalder til medlemsmøde, så DNT- træffet kan komme på skinner. Der vil være 3 møder hen over foråret/sommeren for hjælpere og interesserede til træffet.

Vinteren står for døren, så for de flestes vedkommende, så er det en kedelig Nimbustid, men måske skal der køres snerydder i stedet. Vi holder julefrokost d. 23. november. Skynd dig at tilmelde dig.



Året afsluttes som vi plejer, med Gløggaften i klubhuset.



Foråret bringer lys, luft og fuglefløjt og vores generalforsamling, så husk d.19. februar kl. 19 og dagsorden ifølge vedtægterne.

Mvh. Den gamle Redakteur

Forsidebillede: Sønderjysk Pin up

Aalborg Nimbus Klub

Nyhedsbrev nr. 52

November 2019



Læs i dette nummer:

Aktivitetskalender side 2 og 3
Siden sidst side 4



Deadline for næste nummer 15. januar

Side 2
Aktivitetskalender

20. november Klubaften i klubhuset	Møde kl. 19 ⁰⁰	(Jørn)
23. november Julefrokost	Møde kl. 14 ⁰⁰	
18. december Glöggaften	Møde kl. 18 ⁰⁰	
15. januar 1. Medlemsmøde om DNT-træf	Møde kl. 19 ⁰⁰	(Palle)
19. februar Generalforsamling	Møde kl. 19 ⁰⁰	
18. marts 2. Medlemsmøde om DNT-træf	Møde kl. 19 ⁰⁰	(Palle)
15. april Klubaften i klubhuset	Møde kl. 19 ⁰⁰	(Steffen)
8. maj St. Bededagsoptog hos Ulvene		
20. maj Køretur fra klubhuset	Møde kl. 19 ⁰⁰	(Bjarne)
17. juni Køretur fra klubhuset	Møde kl. 19 ⁰⁰	(Steffen)
24. juni 3. Medlemsmøde om DNT-træf	Møde kl. 19 ⁰⁰	(Palle)
27. – 2. august DNT-træf på Dyrskuepladsen		

Side 3

19. august Køretur fra klubhuset	Møde kl. 19 ⁰⁰	(Bjarne)
30. august Madpakketur	Møde kl. 10 ⁰⁰	(Klaus)

Spontane ture vil også dukke op, og vil blive annonceret via Facebook, mail og telefonkæde.

HUSK alle ture er afhængig af vejret.



Grøn T-shirt: Pris: ca. kr. 125,00 Grøn sweatshirt: Pris ca.kr. 250,00

kan bestilles hos bestyrelsen (P.S. Prisen er ikke endelig fastlagt afhænger af antal bestillinger)

Aalborg Nimbus klubs bestyrelse.

Formand:	Palle Nielsen
Kasserer:	Jørn Jensen
Bestyrelsesmedlem:	Bjarne Hede Jensen
Bestyrelsesmedlem:	Klaus Nielsen
Bestyrelsesmedlem:	Steffen Johnsen
Suppleant til bestyrelsen:	Søren Andersen
Billagskontrollant:	Sven O. Rasmussen
Billagskontrollant suppleant:	Linda Nielsen
Postadresse: Frejasgade 16, 9000 Aalborg	
Klubadresse: Bakkegaardsvej 4, 9000 Aalborg	
Mailadresse: aalborgnimbus@gmail.com	

Nimbus træf 2019 – Bjerndrup

Dagene op til træffet var regnfulde og meget grå. Aldrig er vejrudsigten blevet fulgt så tæt.

Dagen for vores afgang oprandt, og Nimbus blev pakket efter alle kunstens regler. Hele "raketten" var fyldt op med soveposer, telt, luftmadrasser og en lille smule tøj. Klaus og jeg var klar – iklædt behørigt regntøj og motorcykel tøj (og gummistøvler :-) Turen startede flot ud med sejltur over Limfjorden med Hals/Egensefærgen.



Herefter gik det stille og roligt syd på ad de smukke mindre veje. Vores destination onsdag aften var Kryb i Ly Kro ved Fredericia. Desværre nåede vi ikke tørskoet frem, da der kom rigtig megen regn fra Vejle og til Kryb i Ly Kro.

Torsdag morgen startede vi mætte og veltilpasse vores videre kurs mod Bjerndrup. Tøjet var tørt, og det samme var vejret om end stadig gråt.

Det sidste stykke vej tog ikke lang tid, og målet var at ankomme til lejren inden kl. 12 og få sat teltet op, da DMI havde meldt kraftig regn over middag. Og vi nåede det - både at ankomme kort inden kl. 12 og at få teltet hurtigt op. Der kom tre dråber regn..... Stor tak til Palle og Bjarne for at holde plads til os – endda med en vis afstand til den grønne service boks til mændene.



Resten af torsdagen blev brugt til at hygge under klubbens fine pavillon. Tiden blev fordrevet med kryds og tværs, gåture på pladsen og masser af snak og grin. Lidt trøst skulle der også uddeles, da Bjarnes telt var bukket under for det kraftige regnvejr, der havde været på pladsen de første dage, de havde været der. Heldigvis var der gode folk i Bjerndrup, der havde stillet et telt til rådighed for Bjarne og som havde tørret alt hans våde tøj.



Fredag morgen havde vi sovet knapt så godt, da de “unge mennesker”, vi delte lejr med, havde haft en fest ind til ret sent, og som I måske ved, er telte ikke ret godt lydisolerede. Fredagen ville byde på masser af oplevelser i form af konkurrencer for både børn, unge og de lidt ældre. Det var en sjov oplevelse at se så mange Nimbusser køre ringridning, og samarbejdet med at gå på mælkekasser var bestemt heller ikke kedeligt. Heppekoret, Vibeke, Petra og Linda, havde scoret en bænk fra teltet ved madboden og flyttede lystigt rundt mellem aktiviteterne. Hænder og stemmer var ømme til sidst af alt den klappen, hujen og grinen.

Fredag aften var der festaften i det store telt, og igen havde formand Palle været på banen og havde reserveret et bord til os alle i teltet, med en placering, hvor vi også kunne samtale med hinanden. Menuen stod på helstegt pattedgris med diverse tilbehør. Ingen gik vist sultne i seng den aften. Efter nogen tid i festteltet gik vi tilbage til vores egen lejr og sad og småsnakkede hyggeligt i nogen tid.

Klaus og jeg havde en aftale lørdag aften i Rude Strand, så da alle gjorde klar til fællesturen lørdag listede vi atter mod nord.

Tak til Aalborg Nimbus klub for godt selskab på træffet - vi glæder os til at vi er værter for næste års træf.

En stor tak for en lille beretning indsendt til Redaktøren